

St Mary's is de zusterkerk van St Luke's in Chiddingstone Causeway.

Als vuistregel hebben we onze hoofdmis hier in St. Mary's om 10 uur tussen Pasen en het Oogstfeest, waarna we met alles, inclusief soutanes en zangboeken, verhuizen naar St. Luke's.

Wekelijks afwisselend is er om 8 uur Communie of om 18 uur liturgisch avondgebed in de kerk die niet wordt gebruikt voor de hoofddienst. Voor zover dit allemaal te ingewikkeld is, worden aankondigingen geplaatst aan de valven in beide kerken.

We hebben een bloeiende Zondagsschool, Koor, Zondag jeugdgroep, Moeder en Peutersgroep, een ploeg Klokkenluiders en een Jeugdclub.

De C en E Lagere school, aan de overzijde van de straat, wordt vakkundig ondersteund door de kleuterschool.

Onze pastoor is Martin Beaumont, bereikbaar op het nr. 01892 870478 en hij wordt bijgestaan door Carol Benton, Parochieassistente, die bereikbaar is op het nummer 01892 870483.



WELKOM IN ST MARY'S ~ CHIDDINGSTONE



Meer diepgaande informatie is beschikbaar
in het gidsboekje

www.chiddingstonechurches.org
 ChiddChurches

Excuses voor de vertaling!

Wat we nu kennen als de Heilige Maagd Maria kerk is de derde of vierde kerk op deze plaats.

Het oudste schriftelijk bewijs van een kerk hier stamt uit 1086.

Het plan van het gebouw, zoals het nu verschijnt, komt uit de 14^{de} eeuw. Het is waarschijnlijk dat de muren van de eerdere kerk werden verwijderd en werden vervangen door bogen en zijbeuken aan de noord- en zuidkant. U kan nog steeds de vroege ramen uit de veertiende eeuw zien aan de westkant van elk zijbeuk evenals het oostelijk raam van de zuidelijke beuk. Het koorraam is ook uit deze tijd.

De mooie westelijke toren in Engelse laat-gotische stijl werd gebouwd in de 15^{de} eeuw.

Een interessant element van de toren is de verzameling stenen gezichten bij de top. Een is tweehoofdig; een ander heeft twee neuzen, twee monden en drie ogen en vele steken spottend hun tong uit in de richting van het dorp.

Eveneens uit de 15^{de} eeuw zijn de ramen in de zijmuur van de noordelijke zijbeuk.

In 1516 werd de kapel uitgebreid, voorbij het huidige orgel, tot haar hedendaagse omvang.

Op 17 juli 1624 werd de kerk getroffen door de bliksem en vatte vuur. De schade was aanzienlijk, zodat enkel de toren overeind bleef, en het was pas in 1629 dat de herstellingen voldoende waren voor de bisschop om het gebouw opnieuw in te wijden.

De bijbel in de glazen uitstalkast is een van de weinig bewaarde “vinegar” bijbels. Het hoofdstuk op de linker bladzijde zou inderdaad “the parable of the vineyard” i.p.v. “... of the vinegar” moeten vermelden.

In de kerk zijn drie grafplaten uit messing, twee daarvan in de hoofdbeuk uit 1584 en 1637, de derde is deel van de bodemplaat van

het altaar en is ter nagedachtenis van Margaret Waters, die in 1638 overleed.

De doopvont uit 1628, die £3.10 kostte, wordt beschouwd als een van de beste uit die periode in Kent.

De ijzeren grafplaten in de vloer of de zuidelijke beuk werden plaatselijk vervaardigd toen de ijzerindustrie nog een belangrijke nijverheid was in de Weald. De grafplaat in het schip is een van de oudst gekende, vervaardigd in 1601, en is voor Richard Streatfeild, een ijzerfabrikant.

In 1726, toen hij de predikantsfunctie bekleedde in tegelijk Chiddingstone en Sundridge, schonk Edward Tenison de prachtige koperen kroonluchter aan de kerk en een gelijkaardige aan Sundridge.

De toren bevat 8 klokken, de oudste daarvan stamt uit 1753. Toen in 1991 andere belangrijke herstellingen werden uitgevoerd, werden tevens alle klokken herstemd en klok nr. 6 werd opnieuw gegoten met het opschrift “ter nagedachtenis aan Philip Everest en Jane Streatfeild”, de vorige kerkvoogden van de parochie.